

*Bart Slagter*

Verslag van de club bijeenkomst op 19 mei 2012 te Woudsend.

19 leden, dus bijna 40 personen waren gekomen op de uitnodiging van Hayo en Maaïke voor een gezellige Woudsender dag.

12 boten lagen afgemeerd aan de tuin van de kerkwoning van Hayo en Maaïke en aan de kade. Er was de ontvangst met koffie en Oranjekoek, de passende orgelmuziek moet u erbij denken. Marcel zat aan het klavier de stemming te verhogen.

Na de lunch volgde de rondwandeling met een bezoek aan de werkende korenmolen en koffie in de naastgelegen tuin. Als een grote familie bezochten we vervolgens twee kerken en één flessenwinkeltje met de beroemde Berenburg en sterke verhalen erbij.

Vervolgens waggelden wij verder naar de in bedrijf zijnde houtzaagmolen, een bijzonder indrukwekkend monument.

De voettocht werd vervolgd naar het achterommetje van Hayo. Zijn poortgebouw is vrijwel onvindbaar, je moet erop gewezen worden, maar dan opeens gaat de gevel open.. Dus door de poortgebouwen heen, op naar de kerktuin, die voor de gelegenheid was ingericht met Bbq's.

En binnen was het biljart netjes (af)gedekt met alles wat lekker is, drankjes, salades, sate's, enz.. + de salade van de Nooters, ook top!

Op de terrassen werd gesmuld, verhalen uitgewisseld en fantasieën beoordeeld. Voor onze jonge club was het als vanouds. Een mooie seizoens intro, voorafgaand aan de waddentocht en aan de voorgenomen vakantie reisjes.

Op zondagochtend was het ontbijt in de tuin bij Hayo en Maaïke, ook weer perfect.

Alles bij elkaar weer een prachtige Valk Yachts Club bijeenkomst!

Met dank aan Hayo en Maaïke de Vries, want zij waren op ons voorbereid!